

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥΘΕΝΑ

για την τραμπούκικη επίθεση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων κατά παρευρισκομένων σε πάρτυ στην Αγία Παρασκευή το βράδυ του Σαββάτου 18/9

Απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Το βράδυ του Σαββάτου 18/9 γίνεται συναυλία-πάρτυ σε υπόγειο χώρο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεσογείων, το οποίο συγκεντρώνει πολύ κόσμο (πάνω από 300 άτομα) νεαρής κυρίως ηλικίας. Αρκετά άτομα βρίσκονται έξω από τον χώρο, στο πεζοδρόμιο της Μεσογείων. Μετά τις 2, ξημερώματα Κυριακής, ξεσπάει καβγάς (για άγνωστους σ' εμάς λόγους) μεταξύ παρευρισκομένων, όπου κάποιοι (2-3 άτομα) τραυματίζονται και δημιουργείται αναστάτωση με αποτέλεσμα κόσμος να βρεθεί ακόμα και στο δρόμο της μεσογείων. Η κατάσταση ηρεμεί μετά από λίγα λεπτά. Τότε, την εμφάνισή τους κάνουν οι πρώτες μηχανοκίνητες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις (30 περίπου μηχανές). Κλείνουν τα ρεύματα της λεωφόρου και καταφθάνουν 2 κλούβες των ΜΑΤ. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο στήνεται μια τεράστια (για το γεγονός) μεγέθους επιχείρηση. Αφού οι δυνάμεις παρατάσσονται, δίνεται εντολή και οι διμοιρίες των ΜΑΤ μαζί με τους μηχανόβιους ΔΙΑΣ- Δέλτα ορμάνε στην κυριολεξία στους συγκεντρωμένους έξω από το χώρο του πάρτυ. Η επίθεση περιλαμβάνει γκλοπιές, κλωτσιές, χτυπήματα με ασπίδες και 2 τουλάχιστον χειροβομβίδες κρότου-λάμψης. Κόσμος τρέχει πανικόβλητος να ξεφύγει απ' τη μανία των ένστολων δολοφόνων, κυνηγημένος σε στενά και πολυκατοικίες, μέχρι και στα αυτοκίνητά του, ενώ δεκάδες είναι οι τραυματίες πολλοί απ' τους οποίους καταλήγουν στο ΚΑΤ. Για να δικαιολογηθεί κάπως η απίστευτη βιαιότητα και οι ξυλοδαρμοί, από τις προσαγωγές που γίνονται ένας από τους τραυματίες (και άσχετος με τον καυγά) συλλαμβάνεται και διώκεται για αντίσταση και εξύβριση κατά της αρχής και φθορά δημόσιας περιουσίας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την απίστευτα τρομοκρατική συμπεριφορά των αστυνομικών δυνάμεων κατά παρευρισκομένων σε πάρτυ σε μια συνοικία, και οι ευθύνες του τοπικού Α.Τ. είναι τεράστιες. Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει λήξει (όπως σε κάθε πάρτυ) με απλές συστάσεις κατέληξε σε αιματοχυσία. Προφανώς έχουμε διαφορετική άποψη για το πως αντιμετωπίζονται οι ανθρώπινες διαμάχες και για το πως επιβάλλεται η κοινωνική δικαιοσύνη.

Ως **Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής**, χωρίς να έχουμε καμία σχέση με τη διοργάνωση του πάρτυ και προφανώς χωρίς να υποστηρίζουμε τα βίαια λιντσαρίσματα και τις συμπλοκές μεταξύ μερικών ατόμων σε αυτό, δεν μπορούμε παράλληλα να ανεχτούμε να στήνεται μια τέτοια κατασταλτική επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή μας και την βίαιη αυθαιρεσία, ασυδοσία και τρομοκρατία των τραμπούκων των Δίας, Δέλτα και ΜΑΤ που υπέστησαν δεκάδες γείτονες μας και μη εκείνο το βράδυ. Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε στην τοπική (και μη) κοινωνία τη δράση των ένστολων τρομοκρατών. Απαιτούμε την παύση κάθε δίωξης στον τραυματισμένο συλληφθέντα.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΜΑΣ

Λίγα λόγια για τον ρόλο της αστυνομίας σε περίοδο κρίσης

Ζούμε σε μια χρονική στιγμή που εξαπολύεται η σκληρότερη ίσως επίθεση στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Όπου κράτος, ΔΝΤ, ΕΕ, τράπεζες, εργοδότες, απολύουν, βάζουν χέρι σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, κοινωνικά κεκτημένα αγώνων, αυξάνουν την ανεργία και ιδιωτικοποιούν τα πάντα. Εντείνοντας έτσι την καταπίεση, την συνεχή εκμετάλλευση, την ανασφάλεια και το φόβο στο μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού προς όφελος των κυρίαρχων μηχανισμών του ντόπιου και του διεθνούς κεφαλαίου. Παράλληλα, γύρω μας χορεύουν τα σκάνδαλα των δικών στις τσέπες των εκάστοτε κυβερνώντων (και των πλουσίων που τους στηρίζουν), που πάντα μένουν στο απυρόβλητο, και απλά καλούνται να αναμετρηθούν στις επερχόμενες εκλογές με το κριτήριο του ποιός έχει φάει τα λιγότερα. Εξέχοντα και απαραίτητο ρόλο ώστε να διαφυλαχτεί αυτή η συνθήκη αποκτά η κρατική καταστολή που αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τα όργανα τις τάξης και ασφάλειας, με τις ειδικές ενισχυμένες δυνάμεις τους. Οι γειτονιές της πόλης, αλλά και ολόκληρης της χώρας πλέον, έχουν κατακλειστεί από ένστολους, είτε με ομάδες Δίας, Δέλτα, Ζήτα, ΜΑΤ, ΥΜΕΤ, ΟΠΚΕ, πεζοί, με μηχανές, με περιπολικά, είτε με ασφαλίτες, είτε ακόμα με το δήθεν κοινωνικό πρόσωπο τους, τον "αστυνομικό της γειτονιάς". Οι οικονομικές περικοπές ως συνήθως πάνε πακέτο με τις περικοπές ελευθεριών. Η διάσωση του οριακού πλέον καπιταλιστικού συστήματος περνάει από το γκλόμπ του αστυνομικού που απειλεί κάθε κεφάλι που δε θα σκύψει, δε θα υπακούσει,. Οι εντολές είναι σαφείς: εθνική ενότητα και συναίνεση, για να ξεπεραστεί η δύσκολη περίοδος που διανύει η χώρα. Η αστυνομία καλείται να διατηρεί το κλίμα φόβου σε όλη την επικράτεια και να ενισχύει τα συντηρητικά ανακλαστικά απέναντι σε ό,τι ξεφεύγει από την 'επιβεβλημένη' κανονικότητα και να εκτελεί το δόγμα της 'μπδενικής ανοχής'.

Κι αν όλη η παραπάνω ανάλυση πιστεύαμε ότι ταίριαζε μόνο στην καταστολή που πιθανόν δέχτηκε μια διαδήλωση, μια κινητοποίηση κάποιων αγωνιζόμενων, φοιτητών, εργαζομένων, απεργών, δυστυχώς η κατάσταση πλέον της αστυνομοκρατίας και της αστυνομικής αυθαιρεσίας και βαρβαρότητας είναι πιο σοβαρή και αποδείχτηκε στη γειτονιά μας για πιο απλούς λόγους, συγκεκριμένα σε ένα περιστατικό που δεν έχει ξανασυμβεί στην περιοχή μας, και αφορά την καθημερινότητα των νεολαίων που το σαββατόβραδο πάνε σε πάρτυ...



Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Αγίας Παρασκευής

anoixtisyneleysiagparaskevis.blogspot.com